

Οικουμενική Σχολή Ελεύθερου Λόγου των Πενταγίων Δωρίδας «Ο Κόσμος»



Ένα ορμητήριο σκέψεων, ιδεών, ιδανικών,
αξιών και οραμάτων
στην υπηρεσία του Παγκόσμιου Ανθρώπου



Παναγιώτης Καραγάτσος



Η «Οικουμενική Σχολή Ελευθέρου Λόγου» (ΟΣΕΛ) με την επωνυμία «Ο Κόσμος» ιδρύθηκε από τον Νίκο Σπ. Σούκο στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 1993, ο οποίος συνέταξε και τη διακήρυξη ιδρύσεώς της. Αρχικά, η Σχολή ονομάστηκε «Βαρδουσιακή Σχολή Ελεύθερου Λόγου» από τα Βαρδούσια Όρη, αλλά το καλοκαίρι του 1998 μετονομάστηκε σε «Οικουμενική Σχολή Ελεύθερου Λόγου» (ο όρος «Λόγος» χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τον Ηράκλειτο για να δηλώσει τη λογική αρχή που κυβερνάει τον Κόσμο).

«Παγκόσμιο Όραμα σ'
ένα Ελληνικό Βουνό»

Νίκος Σπ. Σούκος





Η ΟΣΕΛ φιλοξενείται - από τον Ιούλιο του 1993 - στον πρώτο όροφο του κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Παπούλια στο χωριό καταγωγής του ιδρυτή της Πενταγιού (Πενταγιού), το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Δωρίδας του νομού Φωκίδας, μόλις δυο ώρες από τους Δελφούς, τον ομφαλό της γης.

Ο ιδρυτής σχεδίασε το λάβαρο της Σχολής, που περιελάμβανε το όνομά της, τη ρήση του Σόλωνα «Νουν Ηγεμόνα Ποιού», το έτος ίδρυσής της και το αφηρημένο περίγραμμα μιας ανθρώπινης κεφαλής, της οποίας ο εγκέφαλος εκπέμπει φως που φωτίζει το σύμπαν, αναδεικνύοντάς τον έτσι ως τη μοναδική δύναμη που μπορεί να ερμηνεύσει τον Κόσμο. Ο ιδρυτής ανέφερε ότι η ρήση του νομοθέτη Σόλωνα «Νουν Ηγεμόνα Ποιού» είναι ένα πανανθρώπινο όραμα, γιατί μονάχα με τη συνεχή επιδίωξη της ηγεμονίας του νου ο άνθρωπος δεν πρόκειται να χάσει από τα μάτια του τις αξίες, τα ιδανικά και τα οράματα που κάνουν τη ζωή μεγάλη. Δίπλα στο λάβαρο, ο ιδρυτής τοποθέτησε το αριστούργημα του Ογκύστ Ροντέν, το διαχρονικό σύμβολο του σκεπτόμενου ανθρώπου, του στοχαστή κατά τη στιγμή της συγκεντρωμένης ενδοσκόπησης, για να καταδείξει έτσι ότι η μοναξιά είναι η αφετηρία της μεγαλοσύνης της σκέψης.



Άμφισσα, 20 Ιουλίου 2005

Ποιοί είμαστε;



Στράτος Λιακάτου

Συγγραφέας, Ποιητής, Φιλόσοφος
Τακτικό Μέλος της ΟΣΕΛ

*Είμαστε ένας δεσμός ανθρώπων
ενάντιος σε όλα τα δεσμά της αδικίας.*

*Ερευνούμε για τη γνώση,
που αναιρεί κάθε απόγνωση
στη γη και στην ψυχή.*

*Υπηρετούμε τον Νου,
που δίνει νόημα σε όλα.*

Για μας το Σύμπαν είναι ένας ρυθμός.

*Πηγάζουμε από τον Ηράκλειτο
και φθάνουμε μέχρι τον Ηράκλειο άθλο
του σύγχρονου Νου
να φωτίσει το σύμπαν.*

*Δεν έχουμε σύνορα,
μόνο όνειρα
και ένα όνομα _ αυτό του Ανθρώπου.*

*Για μας πνέει και μένει
η στοργή και η κραυγή του Ανθρώπου
που πεινά και πονά παντού.*

*Μας γεμίζει ολόκληρος ο Άνθρωπος,
από τον στεναγμό του
μέχρι τον στοχασμό του.*

Το ατέλειωτο Χαμόγελο

<Το όνειρο και το όριο του Λόγου>

Αντί Προλόγου

Το να αγαπάς τον άνθρωπο σημαίνει να ρωτάς γι' αυτόν. Και υπάρχει κίνδυνος να πάρεις απάντηση.

Στις τρεις σκέψεις που κάνουμε η μία είναι ένοχη. Στα τρία φάρμακα που παίρνουμε το ένα είναι ψυχοφάρμακο.

Ένας στους δυο πεθαίνει επειδή παραέχει τροφή. Ο άλλος πεθαίνει επειδή δεν έχει τροφή.

Θάβουμε τρόφιμα για να μην πέσει η τιμή τους και πεινασμένους επειδή έπεσε η τιμή τους.

Στα δυο ζωντανά πλάσματα που γεννιούνται στη Γη το ένα χάνει την ιερή του ζωή από μας.

Οι νόμοι που προστατεύουν έναν τραπεζικό λογαριασμό είναι πιο πολλοί από τους νόμους που προστατεύουν ένα ανθρώπινο μυαλό.

Αν μετρηθεί πόσοι έχουν σκοτωθεί για τις πετρελαιοπηγές, θα φανεί ότι κάθε βιομηχανία καίει ακάθαρτο πετρέλαιο και αίμα καθαρό.

Στους τρεις που αυτοκτονούν ο ένας είχε μόνο περιουσία, ο άλλος είχε μόνο εξουσία, ο τρίτος είχε μόνο συνουσία.

Κάθε φορά την πιο μεγάλη εξουσία την έχει ένας που υπάρχουν σκιές στη Λογική του.

Κάθε φορά την πιο μεγάλη περιουσία την έχει ένας που υπάρχουν σκιές στην Ηθική του.

Είμαστε 6 δισεκατομμύρια και έχουμε τόσα πυρηνικά ώστε να αυτοκτονήσουμε 6 φορές...Κατά κεφαλήν εισόδημα 6 θάνατοι.

Είμαστε 6 δισεκατομμύρια και έχουμε τόσα ναρκωτικά ώστε κάθε μέρα 6 φορές να μένουμε χωρίς αισθήσεις...Κατά κεφαλήν εισόδημα 6 παραισθήσεις.

Είμαστε 6 δισεκατομμύρια και έχουμε 6 ιδιοκτήτες καναλιών που μας «φυτεύουν» γνώμη...Κατά κεφαλήν εισόδημα καμία γνώμη.

Με βάση την καμία γνώμη αναθέτουμε σε 200 πολιτικούς ενόχους τη μοίρα της Γης και αυτοί αναθέτουν σε 200 οικονομικούς κατόχους το μοίρασμα της Γης.

Μέχρι να διαβάσετε όλα αυτά, 8 παιδιά σ' όλη τη Γη άφησαν την τελευταία τους πνοή απ' την πείνα.

<Μέχρι εδώ συλλαβίσαμε έναν Ατέλειωτο Χαμό. Από 'δώ και πέρα ας συλλαβίσουμε ένα Ατέλειωτο Χαμόγελο.>

Να καταργήσουμε τα σύνορα. Ή όπλα θα έχουμε ή όνειρα.

Να γίνουμε μια φυλή που θα έχει το πάθος όλων των φυλών.

Να μιλήσουμε μια γλώσσα που θα έχει το βάθος όλων των γλωσσών.

Να κάνουμε όλη τη γήινη τεχνική μια «Μηχανή». Να υπηρετεί σε αυτή κάθε άνθρωπος μόνο δυο χρόνια απ' την πολυτιμή του ζωή και να έχει έτσι όλα τα αγαθά για να πάει πιο πέρα από αυτά. Τώρα υπηρετεί δυο χρόνια στο στρατό για να μεγαλώσει τη σφαγή, όχι την παραγωγή.

Να έχουμε μια Βουλή με 6 δισεκατομμύρια βουλευτές που θα μαθαίνουν και θα βαθαίνουν, θα ορίζουν και θα ψηφίζουν μέσα από το νεύμα και τα νεύρα που θα απλώνει παντού το πλανητικό Διαδίκτυο.

Να έχουμε μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί χωρίς όρους, χωρίς όρια τη γήινη Βούληση και Βουλή και θα στελεχωθεί από τους κορυφαίους της γνώσης σε κάθε χώρο, πόθο και δρόμο του ανθρώπου.

Να αφαιρέσουμε από τις γνώσεις τις άχρηστες, όπως αυτές για το χρήμα του ανθρώπου, και τις αχρείες, όπως αυτές για τη χρήση του ανθρώπου. Και τις υπόλοιπες να τις πικνώσουμε για να δώσουμε στους νέους γνώση ολική και πίστη ολική. Και σε όσους από αυτούς φέρνουν και έχουν μια νέα πίστη να δίνουμε μια αποικία φιλοσοφική, για να ακολουθήσουν το Θεό τους και το στεναγμό τους. Και να γίνουμε όλοι πιο ανθρώπινοι από το πείραμά τους και την πείρα τους.

Έτσι γεννιέται ο άνθρωπος που δεν άγεται, δεν παράγεται, δεν παράγει αλλά «ποιεί» και πειθεί ότι μπορεί να αρχίσει το ιερό παραμύθι της Ιστορίας του.

Καθώς αυτό ξετυλίγεται, η γνώση παρεμβαίνει στον κώδικα της Ζωής και τροποποιεί όλα τα πλάσματα για να τρέφονται μόνο από φως, όπως ένα λουλούδι που είναι ένα τραγούδι επάνω σε μίσχο και τρέφεται μόνο από γη, νερό κι ουρανό.

Μετά η γνώση παρεμβαίνει στον κώδικα της «Ψυχής» για να συμφιλώσει σφοδρές και ερπετικές δομές στο ανθρώπινο μυαλό και να το ανασύρει από το κενό και τη συντριβή καθώς θα φέρει τη συνοχή ανάμεσα στο πάθος του και το ήθος του.

Μέχρι εδώ ο Αδάμ φέρνει τη φυσική Νοημοσύνη και Ζωή στους ρυθμούς και στους καμημούς της καρδιάς του.

Όμως, τα όσα μπορεί και ποθεί πάνε πιο πέρα απ' την έβδομη μέρα της Δημιουργίας. Γι' αυτό από τα χροιά του χέρια θα βγει τεχνητή Νοημοσύνη και Ζωή, που θα τον ακολουθήσει στην ιερή του επιστροφή στα άστρα.

Τα όντα της Φύσης και τα όντα της Νόησης που θα πλαστούν, για να ρωτούν και να αγαπούν, θα απλωθούν σε όλο το σύμπαν

Και θά 'ρθει η μέρα που θα «γραφτούν» όλα σε «Φως» και θα συγχωνευτούν από παντού σε έναν Ερωτευμένο Νου.

Και ό,τι άρχισε σαν ωκεανός από Λάμψη θα τελειώσει σαν ωκεανός από Σκέψη σε έναν Καημό, σε ένα Θεό που θα κοιτάζει τρυφερός τη συνέχεια του παραμυθιού μέσα στο Ανείπωτο ακόμα.

Αντί Επιλόγου

Από τη Μεγάλη Έκρηξη στο χάος μέχρι τη Μεγάλη Ρήξη με το χάος. Το μόνο που απομένει στο απέραντο πρόσωπο του σύμπαντος είναι το ανένδοτο χαμόγελο, το ανθρώπινο χαμόγελο, το Ατέλειωτο Χαμόγελο.

Μανιφέστο 2003

Στράτος Λιακάτου

Νίκος Σπ. Σούκος

Ύμνος της ΟΣΕΛ

2022

Ο Ηγεμόνας Νους

Μέσα στο Φως βρισκόμαστε,
με Λόγο ποτιζόμαστε.

Χαμένοι μεσ' το Δράμα μας,
γυρεύουμε το Θαύμα μας.

Αστείρευτος ο Πόνος,
λαβωμένος ο Κόσμος.

Την Αλήθεια κρατάμε,
τ' Άγνωστα πολεμάμε.

Στ' αδράχτι της Μνήμης γνέθει
το χέρι της Νοημοσύνης.

Όλα πορεύονται μόνα,
στον Νου παραδίνονται,
τον Ηγεμόνα.

Ιδεολογικοί Πυλώνες



Τακτικά Μέλη της ΟΣΕΛ – Οι Πνευματικοί Πυλώνες της Σχολής



Μαρία Λουκοπούλου-Παττίχη (1931-2023), Φιλολόγος, Συγγραφέας, ΔΙΧΩΡΙ ΔΩΡΙΔΑΣ
Δρόσος Κραβαρτόγιαννος (1935-2019), Φαρμακοποιός, Εκδότης, Συγγραφέας, Ιστορικός, Λαογράφος, Συλλέκτης και Μελετητής Νομισμάτων, ΑΜΦΙΣΣΑ
Γιώργος Ρήγας (1921-2014), Ζωγράφος, ΖΩΡΙΑΝΟ ΔΩΡΙΔΑΣ
Γεώργιος Κουτσοκλένης, Συγγραφέας, Λαογράφος, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
Ροδούλα Κούμαρη-Σταθάκη (1925-2021), Λαογράφος, ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
Γεώργιος Παπαϊωάννου (1915-2009), Ιστορικός Συγγραφέας, ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ ΔΩΡΙΔΑΣ



Χαράλαμπος Στέφος (1932-2009), Ζωγράφος, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος (1926-2018), Καθηγητής Ψυχιατρικής, ΧΡΙΣΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
Αρχοντούλα Σορώκου, Ψυχολόγος, ΑΜΦΙΣΣΑ
Βασίλειος Αλεξάνδρης, Ψυχίατρος, ΑΜΦΙΣΣΑ
Γεώργιος Φωτόπουλος, Ψυχολόγος, ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΔΩΡΙΔΑΣ
Ιωάννα Κοκολόγου, Θεραπεύτρια, ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ ΦΩΚΙΔΑΣ



Γιάννης Ηλιόπουλος, Λαογράφος, ΖΩΡΙΑΝΟ ΔΩΡΙΔΑΣ
Γεώργιος Βακράκης (1933-2018), Δάσκαλος, Λαογράφος, ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Γιώργος Αναγνώστου, Δάσκαλος, Ποιητής, ΑΜΦΙΣΣΑ
Δημήτριος Σανιδάς (1934-2010), Σμήναρχος, Λαογράφος, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ ΦΩΚΙΔΑΣ
Αυγέρης Κανάτας (1931-2001), Ζωγράφος, ΑΜΦΙΣΣΑ
Χρήστος Κλώτσας, Επιχειρηματίας, ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ ΔΩΡΙΔΑΣ



Ευάγγελος Μυταράς, Ιδιοκτήτης της Εταιρείας Γραφικών Τεχνών «ΑΡΧΕΤΥΠΙΟ», ΑΜΦΙΣΣΑ
Σοφοκλής Δημητρακόπουλος, Φιλολόγος, Θεολόγος, Ιστορικός, ΜΑΡΑΘΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Κώστας Σανιδάς, Τυπογράφος, ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ ΔΩΡΙΔΑΣ
Ελένη Ιντέρνου, Ιδρύτρια/Διευθύντρια Ωδείου Άμφισσας, ΑΜΦΙΣΣΑ
Στράτος Λιακάτου, Φιλολόγος, Συγγραφέας, Ποιητής, Φιλόσοφος, ΑΓΙΑΣΟ ΜΥΤΙΑΛΗΝΗΣ

2022



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Οικουμενική Σχολή Ελεύθερου Λόγου των Πενταγίων Δωρίδας σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου - λευκώματος «Χαράλαμπος Στέφος: Κατοχή - Πείνα, 1940-1944», που θα πραγματοποιηθεί το **Σάββατο 6 Αυγούστου 2022** και ώρα **8:00 μ.μ.** στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας (2^{ος} όροφος, αίθουσα θεάτρου), στην πλατεία Ησαΐα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και του Δήμου Δελφών.



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ

Αίθουσα «Δελφοί»

Δαφνομήλη 1 και Σίνα
114 71 Αθήνα

Επετειακός εορτασμός για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της
Οικουμενικής Σχολής Ελεύθερου Λόγου
των Πενταγίων Δωρίδας
«Ο Κόσμος»



Σάββατο, 17 Ιουνίου 2023

Ώρα: 19:30





Προκήρυξη Υποτροφιών

Προσφέρονται έξι (6) υποτροφίες από τον ιδρυτή και διευθυντή της «Οικουμενικής Σχολής Ελεύθερου Λόγου» Νίκο Σούκο σε μαθητές Λυκείου (15 - 17 ετών), κατά προτίμηση από τον νομό Φωκίδας, για την παρακολούθηση του Θερινού Τμήματος της Σχολής στο χωριό Πενταγιό της Ορεινής Δωρίδας, στο διάστημα από 29 Ιουλίου έως και 5 Αυγούστου 2023.

Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν δέκα (10) δίωρα μαθήματα σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και φιλοσοφίας από τον καθηγητή Νίκο Σούκο, για ν' αποκτήσουν τη συνολική αντίληψη της πραγματικότητάς τους καθώς και των μελλοντικών προκλήσεων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους. Τα μαθήματα θα λάβουν χώρα στην αίθουσα της Σχολής καθώς και κατά τη διάρκεια περιπάτων σε τοποθεσίες του χωριού. Η θεματολογία των μαθημάτων έχει ως εξής:

- 1) Ποιος είμαι; - Το ανθρώπινο δράμα και το κοσμικό θαύμα.
- 2) Αλήθεια - Ο άθλος της ανθρώπινης ζωής.
- 3) Σύμπαν - Το ημερολόγιο της κοσμικής εξέλιξης.
- 4) Πυλώνες της Επιστήμης - Ύλη, Ζωή, Νοημοσύνη.
- 5) Όλα είναι Ένα - Ο Ουροβόρος της Επιστήμης.
- 6) Παλμπλοκότητα - Ο υπέρτατος σκοπός στην κοσμική εξέλιξη.
- 7) Ιπποκράτης - Στα χνάρια της Ομοιοστασίας.
- 8) Τεχνητή Νοημοσύνη - Το χάραμα του Μετάνθρωπου.
- 9) Το Μέλλον - Οράματα και Προκλήσεις.
- 10) Φιλοσοφία - Το Μέτρο στη Ζωή μας.



Ο Νίκος Σούκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Σπούδασε στα πανεπιστήμια Αθηνών, Μονάχου και Λονδίνου. Μετεκπαίδευσε στην Ιατρική Σχολή του παν/μίου Harvard. Είναι ερευνητής/εφευρέτης στο πεδίο της Φωτοϊατρικής και ακαδημαϊκός δάσκαλος στο παν/μιο Northeastern. Ζει στη Βοστώνη.

Οι υποτροφίες θα καλύψουν τα έξοδα διαμονής και διατροφής των μαθητών. Κάθε μαθητής θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν γονέα/κηδεμόνα, του οποίου θα καλυφθούν τα έξοδα διαμονής.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την **Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023** με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsoukos7@gmail.com. Ο δωρητής των υποτροφιών δεν έχει θεσπίσει κριτήρια - προποθέσεις για τη χορήγηση των υποτροφιών. Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφιοτήτων, η επιλογή των μαθητών θα ξεκινήσει από τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Το Θερινό Σχολείο

Επιστήμης, Τεχνολογίας και Φιλοσοφίας

29/7/2023 – 5/8/2023

Ο άθλος της ζωής είναι η κατάκτηση της αλήθειας. Είναι ο αγώνας για την κατάκτηση της αλήθειας ένας καθημερινός μάχης, κάτω από όρους και προϋποθέσεις, γιατί το βάθος της ουσίας των όντων είναι απύθμενο. Η αλήθεια λευτερώνει τον άνθρωπο για όσο αυτός ανασαίνει. Και τον κάνει αθάνατο όταν αυτός πεθαίνει. Από παιδί πρέπει ο άνθρωπος να εμποίζεται με τον πόθο και το πάθος για την αναζήτηση της αλήθειας. Από παιδί πρέπει ο άνθρωπος να αρχίζει να αντιλαμβάνεται την αξία της έρευνας. Για να μπορεί έτσι να κάνει τον νου του ηγεμόνα πάνω σ' όλα.

Σήμερα, ο άνθρωπος δεν εκπαιδεύεται για να γυρφή τις αλήθειες τούτου του κόσμου και γι' αυτό παιδεύεται μέσα στη ζωή. Σήμερα, ο άνθρωπος βομβαρδίζεται από ωκεανούς πληροφορίας και αδυνατεί να τους μεταφράσει σε γνώση. Έτσι, δίχως γνώση δηλώνει ανήμπορος να αρθρώσει γνώμη. Σήμερα, ο άνθρωπος έχει μια πολύ μικρή και όχι ολιστική εικόνα για τον κόσμο. Η παιδεία τον προετοιμάζει για έναν κόσμο που δεν υπάρχει. Χάσκει ο άνθρωπος μπροστά στις προκλήσεις της ζωής, νιώθοντας παρατημένος και παρατημένος. Έτσι, γίνεται ο άνθρωπος η τύψη της κοινωνίας και η χαμένη προοπτική της.

Προσκαλώ στο χωριό μου, την Πενταγιό Δωρίδας, νέους και νέες από τα λύκεια του νομού Φωκίδας και της υπαίθρου Ελλάδας, για να ταξιδέψουμε σ' ένα διανοητικό ταξίδι στην Ώλη, τη ζωή και τη νοημοσύνη, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό πώς ξεκλειδώσαμε τα μυστικά του ατόμου, ανακαλύψαμε το μόριο της ζωής και δημιουργήσαμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μέσα από τις μεγάλες ιδέες, ερωτήσεις, ανακαλύψεις και θεωρίες της ανθρώπινης ιστορίας θα γίνουν κατανοητές όλες εκείνες οι δυνάμεις που σμιλεψαν την πραγματικότητά μας - η χραντική και βιομοριακή επανάσταση και εκείνη των υπολογιστών - και θα δημιουργηθεί το θεμέλιο για την κατανόηση της κοσμικής εξέλιξης. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια φιλοσοφική εκτίναξη για την αντίληψη όλων εκείνων που έρχονται για να διαμορφώσουν τη μελλοντική ζωή των ανθρώπων. Στόχος μου είναι να βοηθήσω τους νέους και νέες του τόπου μας να αποκτήσουν μια πυξίδα μέσα στον μελλοντικό κόσμο, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τα ταλέντα τους, να αντιληφθούν της αξία της σχέσης τους με τον συνάνθρωπο και τη φύση και να δημιουργήσουν όραμα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Στην «Οικουμενική Σχολή Ελεύθερου Λόγου» των Πενταγιών, απέναντι από τα Βαρδούσια όρη, θα προσπαθήσω - με τη δύναμη της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψης μου και τη φλόγα της αγάπης μου - να δώσω στους νέους και τις νέες της πατρίδας μου φτερά στον νου τους και ανάστημα στην ύπαρξή τους.

Βοστώνη, 3 Μαρτίου 2023

Δρ. Νίκος Σπ. Σούκος

Υποτροφίες με τα ονόματα των πρωτοπόρων

*Για να μείνουν στη μνήμη εκείνοι
που είχαν ένα όραμα στο κεφάλι τους
και μια φλόγα στην καρδιά τους*

Νίκος Σούκος





Σπύρος Νικ. Σούκος
(1924 – 1998)

Πρόεδρος Συλλόγου Πενταγιωτών
της Αθήνας (1980 – 1992)



Κώστας Παπατσούρης
(1940 – 2012)

Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Πενταγιωτών
της Αθήνας (1972 – 1992)



Χαράλαμπος Στέφος
(1932 – 2009)

Ζωγράφος
(από τον Κόκκινο Δωρίδας)



Δρόσος Κραβαρτόγιαννος
(1935 – 2019)

Φαρμακοποιός, Εκδότης, Συγγραφέας,
Ιστορικός, Λαογράφος, Συλλέκτης και
Μελετητής Νομισμάτων
(από την Άμφισσα)

Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου
(1938 – 2006)

Πρόεδρος Συλλόγου Κροκυλιωτών
«Ο Μακρυγιάννης»
(1975 - 1988 και 2005 - 2006)
Αντιδήμαρχος Δήμου Βαρδουσίων
(2005-2006)

Επίτιμος Πρόεδρος του Διαρκούς Αναπτυξιακού
Συνεδρίου της Β.Δ. Δωρίδας



Στράτος Λιακάτου

Συγγραφέας, Ποιητής, Φιλόσοφος
(από την Αγιάσο Μυτιλήνης)

Το Θερινό Σχολείο

Επιστήμης, Τεχνολογίας και Φιλοσοφίας

29/7/2023 – 5/8/2023



Αριστείδης Ζουμάς

Τηλέμαχος Τσούκαλας

Αναστάσης Τσαμαδός

Ευαγγελία Μπίμπα

Νίκος Σούκος



Καλοκαίρι 2024

Αφιερωματικό Λεύκωμα στον καθηγητή της Ψυχιατρικής

Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο (1926 – 2018)

(από το Χρισσό Φωκίδας)



Πατέρα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης

Τακτικό Μέλος της Οικουμενικής Σχολής Ελεύθερου Λόγου (1996)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευάγγελος
Μυταράς



Αναστασία
Λαμπροπούλου



Αρχοντούλα
Σορώκου



Άννα Σταφιδά



Παναγιώτης
Καραγάτσος



Κων/νος
Μπούσιος



Στέλιος Κώτσιος



Απόστολος
Παρασκευάς



Στράτος Λιακάτου



Νίκος Σούκος



Γιώργος Τσιώρης



Μάκης Μανίκας



Γιάννης Τερλής



Τζίνα Τσώρη



Ελιζάνθη Τερλή



Γιώργος Κορνέζος



Δημήτρης Τσώρης



Πέτρος Πενταγιώτης



Άννα Παπακώστα



Νάνσυ Βέττα



Σάκης Τερλής

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



**Στην υπηρεσία ενός
υψηπετούς οράματος**

